



Verlag Gent bij Nacht 08dec18

Eurek@'s BUSUITSTAP en KERSTWANDELING met KERSTMARKT

Een organisatie van de Florastappers Gent.

We vertrokken stipt om 12u00 aan de Kimpel te Bilzen.

Met 70 Eurek@'s verheugden we ons weer op deze jaarlijkse busreis. Na een ritje van ongeveer 2 uurtjes arriveerden we aan de mooie startlocatie; de technologicampus ODISEE, Gebr.De Smetstr 1/Guldenvliesstr 9000 te Gent. Een prachtige locatie en iedereen was er klaar om de vele wandelaars te ontvangen.

Alles was voor ons ook goed geregeld. Stempels en info kregen we al op voorhand in de goed verzorgde enveloppe. Alleen de naamstickers nog plakken en iedereen kon rustig starten.

Er was keuze uit afstanden van 6, 9 en 12 km. Het weerbericht zag er bij aanvang nog zeer goed uit. Echter vanaf 16u30 begon het stilletjes te regenen. Jammer, maar een goede wandelaar heeft zijn regenjasje en paraplu bij of zoekt beschutting op de controle, in een café of restaurant. Lekkere horeca was er genoeg in Gent.

De keuze bepalen waar iets eten was een gelukstreffer want we waren niet alleen in Gent. Er waren 4000 wandelaars op pad.

Tevens de eerste zaterdag en start van Gent bij Nacht.

Hierna terugwandelen tot aan de campus telkens via de prachtig versierde stad en kerstmarkt. De afspraak was om 21u00 te vertrekken richting Bilzen. Iedereen was op post. Joris als chauffeur in zijn zigeuner-dubbeldekker-bus bracht ons weer veilig en op tijd terug naar Bilzen.

Gent heeft ons weer eens verrast. De mooie verlichte gebouwen en bezienswaardigheden in het historische en pittoreske Gent smaken naar meer. Spijtig, maar de afwezigen hadden ongelijk. Maar niet getreurd, zorg dat je er volgend jaar bij bent, dan gaan we weer op een andere locatie. De keuze moet nog bepaald worden. Lees dit dan binnenkort op de website of in het volgende clubblaadje.

Eurek@ en de voorzitter wenste iedereen op voorhand veel Wandel- en Kerstplezier met als kerstgedachte “vrede in uw hart”. Een nadenkertje voor velen. Ook voor de niet-aanwezige wandelaars.

Hieronder tref je een opsomming aan van het parcours en van de vele bezienswaardigheden:

STARTZAAL - Rabot – De stroppen – Standbeeld de Stroppendrager – Het Prinsenhof – Standbeeld van Keizer Karel – Brug der Keizerlijke geneugten – 4 keizerlijke geneugten: Karel als scheepstrekker – Mooie Veerle – Janneke – Kwade Beth – oude

brandweerkazerne met 70 wooneenheden en horeca – Graffiti kunstwerk; de slapende konijnen van Roa – Patershol; oudste wijk met gezellige en goede restaurants – vrijdagmarkt met Standbeeld van Jacob van Artevelde ;

SPLITSING 1 – Werregarenstraat / Graffitistroatje en Stadhuis richting RUSTPOST – 3Torens – Sint Baafskathedraal met het Lam Gods – OF - Baudelopark – Stadsbrouwerij Gruut – Sint Baafsabdij – Spanjaardkasteel – Haagbeukzuilen – Jachthaven Portus Ganda – Zwembad van Eyck in Art-Deco – RUSTPOST –

SPLITSING 2 - naar Stadscentrum of de 12km naar Gent-zuid – Glazen straatje – Vanderdonckdoorgang ; winkelgalerij – Zuidpark – Muinkpark in Engelse Landschapsstijl – De Vooruit – De Krook – Wintercircus Mahy – Sint Baafssteeg – Mageleinstraat – Schaatspiste – Gentse Stadshal – Winkelstraat – Sint Michielsburg – Leie – Pakhuizen en Gildenhuisen - Oude Vismijn – Groot Vleeshuis – Oudburg – **Manneke Pis Nestor – 2 Meisjes Pis Lena en Luna – Patershol – Sint Elisabethbegijnhof – Begijnhoflaan – **STARTZAAL.****